

## Een dag uit het leven van een Busselaar

**Aangenaam. Mijn naam is Margje Oerlemans-Laros. Onder leerlingen beter bekend als juf Margje, juffrouw, juf, JUUHUUUFFFF of soms zelfs mama of opa. Inderdaad, ik ben leerkracht. Trotse leerkracht van groep 4 bij obs den Bussel. Graag neem ik jullie mee in mijn leven als leerkracht.**

't Heerlijk avondje is gekomen. Wat een heerlijke tijd is de Sinterklaastijd. En de aanloop naar deze dag uiteraard ook. We hebben heel wat geknutseld, liedjes gezongen, gerekend met pepernoten (en natuurlijk daarna ook opgegeten), het Sinterklaasjournaal gekeken, Pietengym gedaan, alles erop en eraan.

Heerlijk om die langverwachte blikken van de leerlingen te zien toen de Sint aan kwam op school. Dit jaar kwam de Sint aan in een boot. Hij werd hartelijk welkom geheten door bijna 300 zingende kinderen, waarvan ongeveer de helft verkleed is als Piet. Als dat geen goed begin is...

Toen we de Sint hadden ontvangen, hebben we in de klas een circuit gedaan. In het ene groepje werden huisjes geknutseld, pepernootsommen gemaakt en een woordzoeker gemaakt, in het andere groepje werd een Sinterklaas spel gespeeld en in het laatste groepje konden de leerlingen een kleurplaat kleuren. Een fijne, relaxte binnenkomer.

Na het buitenspelen was het onze beurt (samen met groep 3 en groep 3-4) om een bezoek te brengen aan de Sint en zijn Pieten. Dat is natuurlijk SUPER spannend! Want we mochten ook een optreden doen. De Sint en zijn Pieten hebben gekeken naar ons circusdansje en liedje (wij zijn de circus-klas) en de leerlingen hebben een gedicht voorgedragen over hoe de Sint zijn dag begint.

Omdat er nog wat tijd over was, vonden de Pieten het leuk om eens met zijn allen te zingen en te dansen. Het werd een heerlijke chaos in de aula! Iedereen was aan het dansen, gieren, brullen en er lagen overal (kapot getrapte) pepernoten, waardoor je bij iedere stap uitgleed als over een bananenschil. En om het feest helemaal compleet te maken, kregen alle leerlingen een cadeautje. Eenmaal terug in de klas heb ik deze uiteraard direct uitgedeeld aan alle kinderen die helemaal hyper waren (van de pepernoten en de ranja, maar ook van enthousiasme en blijdschap).

Nadat we Sinterklaas en zijn Pieten met de hele school uitgezwaaid hebben op het schoolplein, mochten de leerlingen nog even spelen met hun gekregen cadeautje: 3-op-een-rij. Ik vind nu nog steeds fiches van dit spel terug op de vloer...

In de middag hebben we film gekeken. Een Sinterklaasfilm natuurlijk. En we hebben nog even besproken wie er cadeautjes verwacht die avond.

De volgende dag mocht iedereen iets meenemen wat ze van Sinterklaas hadden gekregen. Ik geloof dat ik de liefste kinderen heb van allemaal! Want wat een cadeautjes die lieve kinderen allemaal gekregen hebben... Bestuurbare auto's, pratende tasjes (echt waar!), vechtende robots, van alles werd meegenomen. Ik kijk de klas rond en geniet van alle leerlingen die heerlijk aan het spelen zijn met hun speelgoed. Mijn leerlingen, mijn klas. En ik mag hun juf zijn. Hun trotse juf.

